

15 χρόνια παλεύει ακούραστα για την απελευθέρωση των εργαζομένων το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος! Έργατες, φτωχοί αγρότες, καταπιεζόμενοι! Συνταχθείτε κάτω από τις απελευθερωτικές σημαίες του Κ.Κ.Ε.!

Ο ΝΕΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΣΤΙΣ 17 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΑ 15-ΧΡΟΝΑ

ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις 17 του Νοεμβρη κλείνουν 15 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε το Σοσιαλεργατικό - κατωπινα Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Στο διάστημα της δράσης του το Κομμουνιστικό Κόμμα κράτησε ψηλά την τιμημένη σημαία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, παλεύοντας ενάντια σε κάθε παρέκκλιση από τις αρχές του μαρξισμού - λενινισμού, ενάντια στην ελληνική κεφαλαιοκρατία και τους πράχτορές της σοσιαλφασίστες, τροτσκιστές και λοιπούς.

ΕΡΓΑΤΕΣ, ΦΤΩΧΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΚΑΤΑΠΙΕΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Έκδηλώστε την απόλυτη αφοσίωσή σας στο Κομμουνιστικό Κόμμα! Σφρηλατήστε το ακατάβλητο ενιαίο μέτωπο πάλης κάτω από τη απελευθερωτική σημαία του! Γίνετε μέλη του ηρωικού Κόμματός σας!

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Με την ευκαιρία των 15 χρόνων του Κόμματός μας θα γράψω τις άνοιχτες μου για το πώς αναδείχτηκε μέσα από τις ταξικές συγκρούσεις η κομματική οργάνωση της Μυτιλήνης.

Το 1927 είμαστε κάμποσα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας στη Μυτιλήνη. Με την προσαρμοστική καμπάνια της Όμοσπονδίας των Κομμουνιστικών Νεολαίων της Ελλάδας για τη Διεθνή Ήμερα των Νέων δυνάμωσε και το τμήμα της της Μυτιλήνης κείνη τη χρονιά. Για να προσαρμοστούμε κι' εμείς στο γιορταστικό της Δ.Η.Ν. στη Μυτιλήνη κάναμε δυο συγκεντρώσεις, μία με 1.000 και δεύτερη με 1.500. Πραβήξαμε και για τρίτη συγκέντρωση, που θα γινόταν κατά τη Δ.Η.Ν., την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρη, όπως ήταν τότε καθιερωμένο. Σε πολλούς από μας επικρατούσε η γνώμη πως έπρεπε να μιλήσει ένας εκ μέρους του Κόμματος, αλλά κομματική οργάνωση δεν υπήρχε. Τότε η τοπική Έπιτροπή Νεολαίας σκέφτηκε ότι πρέπει να ιδρύσει κομματική οργάνωση. Έπει, την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου αποφασίστηκε να τραβήχουν από τη Νεολαία οι υποψιφώντες κι' ο τσαγκάρης σ. Γιάννης Λαμνής (γραμματέας σήμερα της Όμοσπονδίας Έργατών Δερματός). Έπίσης τραβήχτηκαν τότε στον πυρήνα μας κι' άλλοι σύμφρονες κι' μέλη της Νεολαίας, όπως ένας εργοστάσιος, ο οποίος ξέφυγε το δυομάτι του, ο ράφτης σ. Δεμερτζής και άλλοι, συνολικά όλοι μας 6-7. Στον πυρήνα ήρθε κι' ο τότε γραμματέας της τοπικής επιτροπής της Νεολαίας σ. Μαυρουδής. Το πρώτο θέμα της συνεδρίασης του νεοιδρυμένου πυρήνα ήταν: έκλογη γραμμένη και καταμερισμός δουλειάς. Στο γραφείο βγήκαν ο άρτεργάτης σαν γραμματέας, ο σ. Λαμνής κι' εγώ. Ο γραμματέας θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη δουλειά μας στην πόλη, κι' άλλα μέλη της γραμματείας για τα χωριά. Στο δεύτερο θέμα, τη συγκέντρωση της Δ.Η.Ν., αποφασίστηκε να είνε διηλιτή της κομμουνιστικού πυρήνα στη συγκέντρωση σ. σ. φ. Μπράτσος, ο οποίος, αν και είνε ήταν μέλος του πυρήνα, θα είνε δυνατό να κατεβεί από το χωριό του Αγιάσσο. Η συγκέντρωση αποφασίστηκε να μετατραπεί σε διαδήλωση που θα περνούσε μέσα από τον κεντρικότερο δρόμο και θύφτανε στα γραφεία του «Ταχυδρόμου», αστικής φυλλάδας, και θα πήνε αποδοκιμασίες, γιατί κερθρογραφούσε ενάντια στον κομμουνισμό περισσότερο απ' όλες τις άλλες πασαφύδρες. Από κει θα τραβούσαμε για την Νομαρχία. Βασικό αίτημα θα είχαμε το φτήνημα του ψωμιού, που είνε ακριβήνει τις μέρες αρκετά. Σημαιοφόρος στη συγκέντρωση και διαδήλωση είνε ορίστει ο υποψιφώντης.

Χωροφυλάκων προσάθεσε να μας υαλούσει, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί η αποφασιστικότητα κι' ο ενθουσιασμός των διαδηλωτών τους έκανε να τρέμουν.

Κείνη τη στιγμή κατέφθασε και μια διοίρη φαντάρων. Ο επικεφαλής ανθυπολοχαγός «διατάζει» να διαλυθούμε κι' επιτίθεται. Οι κόκκινοι φρουροί του δινουνκάμπορες κλωτσιές. Αυτός καλεί ο ένιχηση τους φαντάρους. Κανένας ως τόσο φαντάρος δεν κουνήθηκε. Έτσι όλοι τους εκδήλωναν τη συμπάθειά τους προς εμάς και γελούσανε για το πάθημα του ανθυπολοχαγού. Τότε με εξαίρετική λύσσα επέτιθησαν οι χωροφυλάκες από πίσω κι' έτσι κατόρθωσαν να διασπάσουν σε δυο μέρη τη διαδήλωση. Τη στιγμή αυτή ο σ. φ. Κύπριος, εφορμόζοντας σχετική ασφαλή απόφαση του πυρήνα μας, ανέβηκε στους δώμους και κάλεσε τη μάζα να «διαλυθεί κι'» άλλη φορά θα τους δείξουμε.

Η πραγματικότητα όμως εβείε το αντίθετο. Κανένα μέλος του κόμματος και της Νεολαίας, ούτε αυτός ο ίδιος ο σύντροφος, ούτε οι μάζες των διαδηλωτών δέχτηκαν το σύνθημα «διαλυθείτε». Τα δυο μέρη της διαδήλωσης μ' επικεφαλής τους κομμουνιστές, τράβηξαν με μικροσυγκρούσεις στη Νομαρχία από άλλους δρόμους. Μια ομάδα, μ' επικεφαλής το λάβαρο, παρουσιάστηκε στον τόπο, αποσπασμένη από τους άλλους διαδηλωτές. Έκει είνε πραγματική μάχη. Οι χωροφυλάκες θέλησαν να πάρουν το λάβαρο, αλλά τελικά δεν το κατόρθωσαν. Πήραμε το λάβαρο και φύγαμε. Μόνο το κοντάρι μας πήραν. Κερθροιστικό στην πόλη αυτή είνε το γεγονός ότι το λάβαρο το κρατούσανε πολυάριθμα χέρια. Στη Νομαρχία κατέφθασε ύστερα ομηλική η διαδήλωση των εργατών. Έπιτροπή ανέβηκε κι' επέδωσε το ψήφισμα στο νομάρχη. Με μεγάλη δυσκολία χωροφυλάκη και στρατός κατόρθωσαν να διαλύσουν τη μάζα μπροστά στη νομαρχία.

Έτσι γεννήθηκε και βαφτίστηκε μέσα στην ταξική πάλη ο πρώτος κομματικός πυρήνας της Μυτιλήνης. Ύστερα ιδρύθηκαν κι' άλλοι πολλοί πυρήνες στην πόλη και στα χωριά. Έτσι άναψε η ταξική φωτιά μέσα σε άλλους το νησί. Η Μυτιλήνη του Παπανδρέου, του Βενιζέλου κι' άλλων των κλεφτών του Ιδρύατα των εργαζομένων μετατράπηκε σε κόκκινη και δείχνει ότι ολέονα και περισσότερο τείνει να καταλάβει μια απ' τις πρώτες θέσεις στο επαναστατικό κίνημα με την ακούραστη δουλειά των μπολεβίκων της ως την ανατροπή της εξουσίας των εκμεταλλευτών, ως τη Σοβιετική Έλλάδα.

Ν. Βαρουδής
Φυλακός Αίγινας, Νοεμβρης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Πρβ: το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματός της Ελλάδας.

Με την ευκαιρία της 15ης Έπιτειν της Έδρασης του ηρωικού Κομμουνιστικού Κόμματός, ο Όμιλος της Έργατικής Βοήθειας Χανίων είνε ο νήματος 63 μελών του χαιρετίζει: στο πρόσωπό σας το ηρωικό Κ. Κόμμα, που θραυράλιε αγωνίζεται: επί κερθής των μαζών. Ο Όμιλος: μες στην αντιτρομοκρατική οργάνωση, εργάνωση που ενίχησε τα θύματα των υαχτών αγώνων σε: διεκδικώντας: τι: θά βρύνεται πάντα στη πλευρά του Κόμματός και θά δουλέψει: ακούραστα για την υπέλιξη του προλεταριάτου.

Ο Προσβιμέντος: της συνέλισης: σ. σ. φ. Όμιλου

ΠΑΛΗΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ



Πάνος Τσαλαούτσι: Ήταν ο πρώτος γραμματέας της Σοσιαλιστικής Νεολαίας του Πειραιά. Πήγε στην Αργεντινή, όπου οργάνωσε το 1916 με 2 περγία του αγδικού εργατών ηλευκισμού, που είνε γραμματέας του, και εφορμήθηκε γι' αυτό στη Γη του Πυρός στη φωτογραφία εξήρι: σ. σ. φ.

ΠΩΣ ΕΙΧΕ ΙΔΡΥΘΕΙ Η «ΚΟΜΜ. Ε Ν Ω Σ Η» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ήταν η εποχή που γραμματέας του Κόμματός ήταν ο Σαργολόγος, που καποινά εζελήθηκε σε χαριέ. Τα παλιά μέλη της Νεολαίας που κρατούσαν τη διοίκηση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά έρχονταν σε σύγκρουση με τα γωατά σοσιαλδημοκρατικά στοιχεία του Κόμματός. Ο Σερ. Μάξιμος, που για μια περίοδο ήταν γραμματέας της Οργάνωσης του Πειραιά, επρότεινε σε προσυνεδριακή της συνέλιση την επαναφορά του σοσιαλδημοκρατικού Γεωργιάδη που είνε διαγραφεί απ' το Κόμμα για τις γωατές θεωρίες του: «ότι το κόμμα είνε ανάγκη μακρής νομίμου ύπαρξεως» κλπ.

Οι διαφορές, ελεγε ο Μάξιμος, για τις όποιες διαγραφεί ο Γεωργιάδης ήταν προσαπικές και όχι ιδεολογικές. Αυτό ήταν αρκετό για να ανάψει η συνέλιση και να διαχωτεί ο Μάξιμος απ' τον Πειραιά. Ήταν οι παραμονές του Συνεδριού, που εφερε στη γραμματεία του Κόμματός του Άποστολίδη. Η ομάδα του Άποστολίδη έφερε βαρεία το διότιμο του Μάξιμου γιατί κι' αυτή είνε διάθεση να επαναφέρει το Γεωργιάδη στο Κόμμα. Την εποχή εκείνη γινόνταν στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώσεις του Κόμματός που ο σύνθημα της «Λαϊκής Δημοκρατίας» με διηλιτή τον καποινό χαριέ Γιώτα και άλλα σοσιαλδημοκρατικά ασήρια της Θεολικής.

Η οργάνωση του Πειραιά ζήτησε από την Κ. Ε. τη διαγραφή του Γιώτα. Σε άπάντηση η Κ. Ε. καθαιρεί τη διοίκηση της οργάνωσης του Πειραιά και διαγράφει για ένα χρόνο τους «Αλιγζέκη, Παπαχρήστο, Ανδρουλιδάκη και προτείνει για διοίκηση τους Πυλιώτη, Φλουτσάκη, Νικολιδάκη κλπ.

Ήταν φανερό πια πως η Κ. Ε. ήθελε δικιά της τη διοίκηση για να πύχη το μάσπομο του Γεωργιάδη και Σια στο Κόμμα και να ενασφέρει το Κόμμα από πρόγραμμα στο Γεωργιάδη (συνεβίνασε με αστικά προοδευτικά κόμματα κλπ)

Κάτω απ' αυτή την κατάσταση αποφασίστηκε η απόχιση. Ο Ε. Παπαναστασίου και Σαργολόγος μταίχτησε επικεφαλής και καταφέρνουμε να παρασούρουμε τα 90 % των μελών της οργάνωσης. Βγαίνει ο «Κομμουνιστικό Βήμα», που γράφεται από τον τυχοδιώκτη Παπαναστασίου και Σαργολόγος και κυκλοφορεί σε 3 χιλιάδες φύλλα. Το οχίωμα κλονεί το Κόμμα.

Η καθοδήγηση της Κομ. Ένωσης ήταν μια σαλάτα με διάφορα γόρτα. Ξεσπάει μια ναυτική απεργία και ρίχνουμε στο σύνθημα «καταλάβετε τα πλοία», ετι τις θέλουμε επικροπές κερθιές και επιτροπές αγώνος: «Στα πλοία οβιέται!! Και έτσι παραδέρνουμε σε μια Ίδολογική τραμπικιά ως ότου γίνετα το συνέλιο του Κόμματός στα τέλη του 1924 που όλοι περιμένναμε με αγωνία.

Ο αντιπρόσωπος της Κομμουνιστικής

15 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ

ΜΟΣΧΑ, Νοεμβρης. (Το άναπο: κριτος μας).—Δέκα πέντε χρόνια... Μεγάλη και εζαία περίοδο! Τεράστια και εζαία αποτίληματα! Δύ υαχώς με θωμάτικα δρόμοι! Ή χροιά των νεαρών που πριν από δεκαπέντε χρόνια σήκωσε τη ση



Ι. Ο. Σκοκόφ, που είνε αρχηγός αεροπορικού σταθμού. Φέρει βραβείο που είνε αποτίλημα περίπου με βραβείο εζαία συνταγματάρχη.



Σκίτσο του αρχηγού του Μπολεβίκου Κόμματός σ. Στάλιν, μαζί με το σ. Κόσορεφ, αρχηγό της Κομμουνιστικής Νεολαίας.

γιαία της Κομμουνιστικής Νεολαίας δυνάμωσε, και αναπτύχθηκε σε πάλι σγυρη οργάνωση με 4 1/2 εκατομμύρια μέλη, μετακράτησε σ' ένα γιγάντιο σχολείο για μια πολύμορφη κρατική έδραση, διαπαύαγγήσε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες λειτουργούς του κράτους, πολιτικούς, κληροκλήτες μηχανικούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες.

Από οργάνωση 22.000 μελών, είνε οργάνωση με 4.547.186 μέλη. Το Κόμμα των μπολεβίκων καλοεργημένο απ' το Λένιν και τον καλύτερο του μαθητή, τον γιγάντιο ηγεμόνα που προετιράτο σ. Στάλιν, ομοιούργησε την οργάνωση αυτή που είνε: την εζαίαση ολόκληρης της γωρας και προσελκύει την προσοχή των νέων εργατών όλου του κόσμου, και προκαλεί το μένος των εχθρών της προλεταριακής επαναστασίας.

Η Σοβιετική Κομ. Νεολαία γιόρτασε τα 15 χρόνια της ασπλωμένης στήσε ταξικής αγώνος. Παρασημοφορήθηκε με δυο παράσημα από μέλος της Σοβιετ. Κυβέρνησης για την αφοσίωσή της στο έργο που είνε...

Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΛΑΙΟΥ

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Είτανε 17 χρόνων με φαίνονταν μονάχα για 15 χρόνων. Εύκλιτος, ζωηρός με μάτια που σπιθιπροβόλουν από χαρά και νεύτα.

Είτανε μαζί με τον πατέρα του σ' ένα απόσπασμα της Κόκκινης Φρουράς. Και σ' αυτό το απόσπασμα τον Κόκκιο Σοκόλωφ τον κόλλησαν Σοκολοβίκοι.

Το απόσπασμα είνε πλώ απ' το πάρομο Πετρόφοκο. Οι μεγάλοι σκαρπίσανε στους δρόμους και πλατείε της Μόσχας να πολεμήσουν για τη διχτατορία του προλεταριάτου, κι' άρσησαν τον Σοκολοβίκο να φυλάει τις αποθήκες.

Αυτό είνε το πρώτο επαναστατικό πόστο του Σοκολοβίκο (υποκοριστικό του Σοκόλωφ).

Ούτε μπορούσε να σκεφθεί τότες ο μικρός - σκοπός πως ύστερα από δέκα - δώδεκα χρόνια στο ίδιο μέρος θα βρύνεται πάλι στο πόστο του...

Ο Νικόλαος Αλεξάντρεβιτς Σοκόλωφ - Σοκολοβίκο είνε σήμερα αρχηγός του σταθμού αεροπορικών δοκιμών της στρατιωτικού - αεροπορικής ακαδημίας, είνε ο ανώτερος καθοδηγητής της σχολής ενείρης τεχνικής και μηχανικής - κατασκευαστικής αεροπλάνων.

Κι' όσοι κάποτε κύτταζαν τον μικρό Σοκόλωφ από πάνω προς τα κάτω, τώρα πρέπει να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι για να δοινε ένα απ' τους καλύτερους σοβιετικούς εζιτικούς για τις μεγάλες πτήσεις - να δοινε τον Σοκολοβίκο να βασιλεύει πάνω στα σύννεφα.

Είτανε αρχές του 1919. Ο νεολαίος Νικόλαος Σοκόλωφ, στο χωριό Μολντέλοκαγια είνε μέλος της επαναστατικής στρατ. επιτροπής.

Στο χωριό οργάνωνεται απόσπασμα κόκκινων παρτιζάνων (άνταρτικα σώματα). Ο Σοκόλωφ είνε ένας απ' τους βασιστήριους οργάνωτες, και πάει άπλος στρατιώτης ενάντια στους λευκούς.

Τόν νεολαίο Σοκολοβίκο - τόν εβίθυμο στη μάχη των αγασούσαν οι παρτιζάνοι και τόν εκλέξανε κομισαρίο του απόσπασματος.

Είτανε αρχές του 1919. Ο νεολαίος Νικόλαος Σοκόλωφ, στο χωριό Μολντέλοκαγια είνε μέλος της επαναστατικής στρατ. επιτροπής.

Στο χωριό οργάνωνεται απόσπασμα κόκκινων παρτιζάνων (άνταρτικα σώματα). Ο Σοκόλωφ είνε ένας απ' τους βασιστήριους οργάνωτες, και πάει άπλος στρατιώτης ενάντια στους λευκούς.

Τόν νεολαίο Σοκολοβίκο - τόν εβίθυμο στη μάχη των αγασούσαν οι παρτιζάνοι και τόν εκλέξανε κομισαρίο του απόσπασματος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΙΖΑΚΗΣ

σάριος δεν είνε τόσο νέος στην ηλικία.

Ο νεαρός κομισαρίος, νεολαίος και μπολεβίκος ζέρει όλους τους δρόμους και μοιπαία που βάλει εναντίον του σ' αυτή τη συνέλιση των νεαρών μαχητών.

Η ζέση του ξανάβει τους ανθρώπους τους ρίχνει σε κατορθώματα, σε τολμηρές πράξεις. Ήξερε την τέχνη να προσελκύει τις μάζες.

Στις 7 του Ιούνη στο 1919 την αγωγή με έφτα μοιπαία ιππείε πέρασε το ποτάμι Τέραρα και σπέρνει τέλειο παπικό στο απόσπασμα του Ντενίκιν που φούγαε κακήν κακάς χωρίς να υαθούσε κι' άφήσανε το χωριό που δεν μπορούσαν πριν να τόν πάρουν οι κόκκινοι.

Έτσι ο νεαρός κομισαρίος στέλισε το άμπέχνο του με το παράσημο του Λένιν.

Πολύμοσε ενάντια στον Ντενίκιν, στον Βράγγελ, στους Πολαουούς, ενάντια στον Μαχλό! Παντού γεμάτος τόλμη και θάρρος πολεμούσε για τη σοβιετική εζουσία.

Στις 18 του Γενάρη στο 1920 η 23η Μεραρχία αναγκάζεται να υποχωρήσει στον ποταμό Μάνις μέσο του Ντόν που δεν παγώνει. Τα μέσα για να περάσουν το ποτάμι εζέσαν. Η θέση της είνε άσχημη. Η έπρεπε να πολεμήσει Ισαμε τα τελευταία ή να παραδοθεί.

Να πολεμήσει Ισαμε τα τελευταία!

Ο Σοκόλωφ είνε κομισαρίος σε μια ταξίαρχια. Ο διοικητής τραυματίστηκε. Ο κομισαρίος από πολιτικούς αρχηγούς γίνετα και στρατιωτικός αρχηγός και μ' επί κεφαλής ιππικό απόσπασμα περικυκλώνει τον έχθρο. Οι λευκοί το βάζουν στα πόδια κι' οι κόκκινοι αρχίζουν την έπιθεση.

Ο Σοκολοβίκο παίρνει και δεύτερο παράσημο - το παράσημο της Κόκκινης σημαίας.

Τα παραπάνω είνε πενήρα απόσπασμα απ' την πλούσια βιογραφία του Σοκόλωφ. Κάθε απόσπασμα μπορεί να γίνε ένα μεγάλο κεφάλαιο του μεγάλου διηγήματος, και το διηγήμα αυτό θάνα για τους ανθρώπους που γίνονται η επαναστασία, που απούλωσε η Κομ. Νεολαία.

Σάν τελείωσε ο έμφυλος πόλεμος εζεπέσαμε απ' τ' όλογο και ο Σοκολοβίκο για να καθίσει στο θρανίο της σχολής, κι' ύστερα απ' το θρανίο να καθίσει στο αεροπλάνο.

Πέρασε στην έπιθεση για την κατάκτηση της έπισημής! Όχι όμως στην κυκλοκλή έπιθεση με στην κατά μέτωπο, έπισημη έπιθεση.

Ένα παιδί άχτημονα αγρότη του Κυβερνείου Ρισάνοφ, τι μόρφωση μπορούσε να έχει; Έπρεπε οχεδόν ν' άρχιζε απ' το αλφα.

Μά ο Σοκολοβίκο δεν φοβότα τις δυσκολίες. Ύστερα από μερικά χρόνια παρακολούθει δυο μαζί ακοδημιές: τη Στρατιωτική Ακαδημία «Φορονίτς» και την στρατιωτικό-αεροπορική «Ζουκόφοκ».

Τελειώνει με έπιτυχίες και τις δυο Ακαδημίες και εύθες μπαίνει στη σχολή αεροπόρων και γρήγορα γίνετα αρχηγός της.

Αν πετάει κανείς, να πετάει ψηλά!

Πριν λίγο καιρό έκανε τη μεγάλη διαδρομή Μόσχα - Σεβαστούπολη - Μόσχα.

2.600 χιλ. σε ύψος 5.000 μέτρα. Πτήσεις χωρίς έγκατάσταση δελγόνου και με καρπό συλφεπισμένο.

Τώρα σκοπούε να κάνω και ναύργια ανώτερη πτήση με μεγαλύτερο δρομολόγιο σε ύψος 5.500 - 6.500 μέτρα.

Έτσι ψηλά πετάνε οι Σοκολοβίκο που μεγάλωσαν στην Κομ. Νεολαία!